

Het verhaal van jouw leven

Een tweedaagse waarin je op reis gaat naar je dierbare herinneringen

Ga jij deze zomer mee op reis naar dierbare herinneringen en fragmenten van jouw levensverhaal? Je bent welkom om twee dagen op een schitterend plekje in het midden van het land op verhaal te komen.

Lausanne Mies begeleidt de tweedaagse. Zij heeft een ontspannen en gevarieerd programma samengesteld waarin je aan bod komt met je eigen verhaal, en er gelegenheid is voor uitwisseling met andere deelnemers. Niks hoeft. Door middel van associatie, schrijfoefeningen en verteloefeningen kom je in contact met betekenisvolle fragmenten van je leven. Even stilstaan is de beste manier om vooruit te kunnen.

"Een goede en waardevolle ervaring"

"Authentiek en verbindend"

"Lausanne, dank je wel voor de persoonlijke, ontspannen manier waarop je begeleiding gaf"



Hemelboom in de tuin van Samaya

Je gaat naar huis met een schrift vol eigen materiaal en een overvloed aan inzichten en inspiratie voor volgende hoofdstukken in jouw levensverhaal.

Voor wie?

Je hoeft geen schrijf- of vertelervaring te hebben. Iedereen die het leuk vindt om nieuwe elementen van zijn of haar levensverhaal te ontdekken, is welkom. Heb je een drukke baan, een druk gezin, een altijd volle agenda: deze twee dagen gaat het om jou!

Wanneer?

Woensdag 30 en donderdag 31 juli 2014, of:
Donderdag 14 en vrijdag 15 augustus 2014

Waar?

Conferentiecentrum Samaya in Werkhoven
(www.samaya.nl)

Kosten?

Voor deze tweedaagse betaal je 395 euro (incl. btw). Inbegrepen zijn: logies in een eenpersoonskamer, en heerlijke biologisch-vegetarische maaltijden. Meld je je aan met twee of meer personen, dan krijg je 20 euro korting.

Aanmelden?

Dat kan tot uiterlijk 22 juni. Stuur dan een e-mail naar info@rvmo.nl en geef aan voor welke van de data je kiest. Je ontvangt tijdig meer informatie over het programma. Als je vragen hebt, bel of mail me gerust op 06-20600593 of info@rvmo.nl. Ik verheug me op jouw deelname.



Lausanne Mies (1973) werkt als coach, trainer en projectleider vanuit haar bureau Remise voor mens en organisatie. Zij werkt met verhalen van cliënten, professionals en organisaties om mensen, teams en organisaties tot hun recht te laten komen. Haar achtergrond is ergotherapeut en sociaal gerontoloog. Lausanne is betrokken bij de ontwikkeling van verschillende levensverhaalmethodieken en heeft een aantal boeken gepubliceerd waarin (de methodiek van) verhalen centraal staan: *De betekenis van levensverhalen* (2008), *Laatste liefste wensen* (2012) en *Integrale zorg voor mensen met een chronische ziekte* (2012).